

Volkskrant Magazine

7 december 2013 - nr 669



@dijkshoorn omdat je geen verstand van eten hebt.

Geen teksten weergeven Beantwoorden Retweeten Favoriet Meer



@jpgeelen ik ben nu wel benieuwd naar die reportage over mensen die als kind alleen het wit uit de Duo Penotti aten. Nazi's.

Geen teksten weergeven Beantwoorden Retweeten Favoriet Meer



Okee nu heb ik hem op jullie advies verteld dat seks de zin van het leven is. Zegt hij: "maar daar komen nóg meer zinloze mensen van!"

Geen teksten weergeven Beantwoorden Retweeten Favoriet Meer



O God, mijn zontje vraagt wat de zin van het leven is. Vlug, zeg iets.



TOPTWEET
interview met columnist en twitterkoningin @SylviaWitte★man p.14

Geen teksten weergeven Beantwoorden Retweeten Favoriet Meer



Mijn dochter zingt onder de douche dat ze iemands 'bubble gum bitch' wil zijn. Wat heeft dat nou weer te betekenen?

Geen teksten weergeven Beantwoorden Retweeten Favoriet Meer



Vanavond de premiere van #soof. Mijn kinderen mogen mee. Met keurige kleren aan. Dat is weer eens wat anders.

Geen teksten weergeven Beantwoorden Retweeten Favoriet Meer



Vrouw bij de FEBO wijst op vitrine met kippenbouten en vraagt aan frietbakker: "zeg, dit is toch geen plofkip he?" frietbakker: 'hahahaha'

Geen teksten weergeven Beantwoorden Retweeten Favoriet Meer



Mensen doen altijd alsof de voedselbank het summum van armoede is. Terwijl géén voedselbank toch nog een stuk armoediger zou zijn.

Geen teksten weergeven Beantwoorden Retweeten Favoriet Meer



@kittyschaap Ja treinen zijn ideaal voor stukjes. Mensen begrijpen vaak niet dat iedereen alles kan horen wat ze zeggen in een trein.

Geen teksten weergeven Beantwoorden Retweeten Favoriet Meer



@Oostveenm Ik spaar nu het uitgevallen pluus van mijn kat. Ik heb al bijna genoeg om er een lekker warme string van te breien.

Geen teksten weergeven Beantwoorden Retweeten Favoriet Meer



Dank zij die autocorrectie stuur ik een mailtje naar school 'mijn dichter is ziek'. Kutiphone.

#DeRodeDuivels
Voetballers als gladiatoren: foto's van Stephan Vanfleteren.
p. 26

#Zittensdodelijk
p. 36

#iens15jaar
@iens bestaat echt!
Interview met restaurantgids.
p. 46

#Verlorenvoorwerpen
Kunstbeen en andere bizarre stukken uit het depot van de NS.
p. 50

JUNGLE AAN HUIS

binnenkijken

Bloemisten Ueli Signer en Florian Seyd houden er in hun huis in Amsterdam een flinke menagerie op na.

foto's en styling JAMES STOKES tekst SANNE BOONEN



Wrattenpompoen
'Florian en ik zijn allebei bloemist en houden van de gekke dingen uit de natuur. Deze pompoen is een beetje wrat-achtig, vandaar de naam wrattenpompoen. Hij staat mooi bij de sallie-groene muur.'

waar eten wat kopen

SMAAK

wat dragen wat doen



Gewei
'Het gewei is van mij. Mijn allereerste Nederlandse baas gaf me dit toen ik zes jaar bij hem gewerkt had. Hij wist toen van mijn voorliefde voor alles wat met natuur te maken heeft.'

voor thuis

**Cactus**

▲ Deze cactus 'San Jose' heeft nooit water nodig. Echt nooit. 33 cm hoog, € 21,95.

klevring.nl

**Vlinders**

▲ Antieke stolp met opgezette 'Morpho'-vlinders. 36 cm hoog, € 299.

demuseumwinkel.com

**Kussen**

▲ 'Belle Naturelle' kussen, een mix van angora, zijde en schapenwol, € 245.

thesoftworld.com

**Kooi**

▲ 'Cageling' hangstoel van Ontwerpduo. 135 x 90 cm, € 1.869.

misterdesign.nl



Geweiverzameling
'Mijn buurvrouw in Duitsland wilde deze geweien weggevoeren. Haar overleden man was een jager. Dat was het enige wat ze niet zo leuk vond aan hem, dus gooide ze zijn hele verzameling weg.'

**Reizigers**

'Voor ons werk als bloemist en decorateur zijn we vaak op reis. We zijn blij als we dan even thuis kunnen zijn. Onze schoonmaker of collega zorgt voor de levende dieren als wij er niet zijn.'

Voordat bloemist Ueli Signer (42 en Zwitser van geboorte) bij medebloemist Florian Seyd (39, geboren in Duitsland) introk, was zijn huis nogal minimalistisch. En dat is een tikkeltje moeilijk te geloven als je hun Amsterdamse huis binnenstapt. In de woonkamer klinkt het geluid van stromend water, tjrpen vogels en staat het vol met planten en tijdelijk citroen- en bananenbomen. 'Mijn vorige vriend hield van wit en leeg. Toen Ueli bij mij kwam wonen, kregen de muren een lik blauw en groen en de rest van het huis een vleugje dier', vertelt Seyd. Hij had daar geen bezwaar tegen, want hij is al sinds jaar en dag een echte natuurgek. Vroeger, zegt Seyd, viel alleen zijn schelpenverzameling op, maar nu is er bijvoorbeeld ook de vlinderverzameling die hij van zijn opa heeft geërfd. Een pronkstuk is de opgezette giraffe-

Een pronkstuk is de opgezette giraffekop

kop op de overloop, een cadeautje voor Ueli's verjaardag. Verder staan er een geprepareerde roze lepelaar, een neusbeer, een flamingo en een kraanvogel in de woonkamer. Seyd vindt het niet tegenstrijdig, een natuurfanaat met opgezette dieren. 'De dieren waren allemaal al op natuurlijke wijze overleden, anders zou ik ze nooit kopen. Zo geef ik ze een tweede leven.' Seyd koopt zeldzame dieren alleen met documenten van Cites, de organisatie die de handel in beschermde diersoorten reguleert. De bloemisten hebben ook levende dieren in huis: twee schildpadden in de woonkamer en zo'n vijftig vogels in diverse zelfontworpen kooien en kippen in de tuin. Lachend: 'In de zomer krijgt de hele buurt van ons eieren, om ze een beetje te sussen, want we hebben ook een haan.'

waar eten wat kopen

SMAAK

wat dragen wat doen



Schilderij
'Het is niet helemaal duidelijk wie dit schilderij heeft geschilderd. Ik erfde het van mijn overgrootopa. Het hing vroeger altijd bij oma in huis, het herinnert me dus aan haar.'



Pinguïntafel
'Ueli bedacht dit tafeltje; de onderkant is een boomstam. Op het tafeltje staat een geprepareerde pinguïn. Hij staat te ver van het bad af om nat te worden gespetterd.'



Vlindertoeilet
'Mijn vlinderverzameling erfde ik van mijn opa. Geen idee hoeveel het er zijn, vast een paar honderd stuks. Het toilet is de ideale locatie voor de gedroogde vlinders omdat daar geen daglicht komt.'



3D-schilderij
'Dit schilderij is opgedeeld in allemaal losse stukjes. In de kastjes ervoor liggen de echte bloemen en takjes. Zo is het net een 3D-schilderij.'